



protestantse kerk
amsterdam



Gebeden Gay Pride Kerkdienst 2014 (bewerkt voor algemeen gebruik)

L.S.,

U vindt hieronder een deel van de gebeden die in de Gay Pride Kerkdienst zullen worden uitgesproken op zondag 3 augustus. In deze gebeden participeren Damian Kacner uit Polen (vertegenwoordiger van de Poolse christelijke LHBT-organisatie 'Wiara i Tęcza' ('Geloof en Regenboog'), ds. Rebecca Onderstal, voorganger in de Gay Pride Kerkdienst, en ds. Wielie Elhorst, namens de voorbereidingsgroep van de Gay Pride Kerkdienst.

De gebeden zijn bewerkt voor gebruik in een reguliere eredienst en kunnen ingevoegd worden in de voorbeden. Hoofdlezing in de Gay Pride Kerkdienst is Marcus 4:1-24 (de gelijkenis van de zaaier). Deze lezing is gekozen bij het thema van de dienst: 'Listen!', ook het thema van de Gay Pride week van 26 juli tot en met 3 augustus.

De Gay Pride Kerkdienst wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk Amsterdam, het LKP – Landelijke koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging, de Keizersgrachtkerk-gemeente Amsterdam en CHJC – Vereniging van christelijke homo's, lesbiennes en biseksuelen. Voor meer informatie over de Gay Pride Kerkdienst kunt u terecht bij Wielie Elhorst, e-mail: jhw.elhorst@gmail.com of tel. (06) 22 85 76 76.

Wij wensen u zondag een goede dienst toe.

Hartelijke groet,
namens de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst,
Wielie Elhorst.

Gebeden

Goede God,

We worden een ogenblik stil
om U, dwars door het lawaai van deze wereld,
voor te leggen wat ons bezighoudt.

Op deze zondag wordt in Amsterdam de Gay Pride Week afgesloten.

Van over heel de wereld zijn mensen:

lesbiennes, homomannen, biseksuelen, transgenderpersonen en hetero's samengekomen,
om het leven te vieren,
in alle kleuren van de regenboog.

Wij danken U, God, dat dat in ons land mogelijk is;
dat de uitnodiging om het leven te vieren,
in alle diversiteit,
kan worden aangenomen,
zonder angst voor uitsluiting of geweld.

Maar, lieve God, er is ook nog zoveel niet in orde.

We blijven horen van mensen

die zeggen van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders te houden,
maar die toch een kant met hen op willen die hen geweld aan doet.

We blijven horen van kerken die zeggen dat zij ook uw kinderen zijn,
maar die hen toch de toegang tot de tekenen van uw heil onthouden.

We blijven horen van landen die hen reduceren tot mensen die alleen straf waardig zijn
en die honderden over de grens jagen van wat een mensenleven aankan.

Wij weten wel: vaak handelen mensen met de beste intenties;
zij willen een betere wereld, net als wij, waarin het voor eenieder goed toeven is.

Maar, lieve God, zo kúnt U het toch niet bedoeld hebben...

Leer ons allen samen stil te worden en stil te zijn,
om te horen, te verstaan hoe U het goede leven, het goede samenleven, wél heeft bedoeld.

Goede God,

wij willen U bidden voor alle lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender activisten
die de afgelopen week in Amsterdam aanwezig waren
en die zijn getraind en bemoedigd voor hun werk in eigen land,
in kerk en samenleving,

vaak onder moeilijke omstandigheden.

Geef hen de moed die zij nodig hebben
om hun stem te laten horen:

in Polen, in Oekraïne, in Rusland, in Nigeria, in Uganda

in al die landen waar lesbiennes, homomannen, biseksuelen en transgender personen
vaak nog zo onzichtbaar zijn en onzichtbaar gehouden worden;

waar het zo moeilijk is gewoon jezelf te zijn,
te leven naar je bestemming,

en mee te doen met de anderen,
in vrede, in gelijkwaardigheid en in waardigheid.

God van alle mensen,
wij bidden U voor de vluchtelingen in Nederland
die vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit
niet terug kunnen naar hun land van herkomst,
die hun geliefden niet meer kunnen zien en omhelzen,
uit angst voor discriminatie,
geweld,
gevangenschap
of zelfs de dood.
God, ontferm U over hen.
En geef hen die verantwoordelijkheid hebben
in kerk en samenleving
wijsheid en gevoel voor barmhartigheid.
Doe hen inzien dat uw grote gebod liefde is
en niet haat,
leven
en niet dood.

God, ooit zal het allemaal goedkomen.
Het zaad dat U gezaaid heeft in het leven
van lesbiennes, homomannen, biseksuelen en transgenders
en in ons leven
zal niet verloren gaan.

Lieve God,
U kent ons allemaal.
U weet van onze angsten en van onze liefde.
U weet wat we in dit uur allemaal aan U hebben voorgelegd.
U kent onze harten,
ten diepste.
Laat ons nu van U horen
in onze diepste stilte.
Zó dat wij op kunnen staan
en úw stem kunnen laten klinken,
uw stem die het duidelijkst spreekt door de minste van uw mensen.

Amen.