



**Liturgische handreiking
IDAHOT-wake 2014**

**INTERNATIONALE DAG
TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE
(IDAHOT)**

17 mei 2014

**‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
zoals Christus u heeft aanvaard.’
(Romeinen 15:7)**



hart
van de
pijp

ORANJEKERK AMSTERDAM



Protestantse
Kerk

INTRODUCTIE EN AANLEIDING

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

In 2004, nu tien jaar geleden, werd voor het eerst de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) georganiseerd. De directe aanleiding was om te gedenken dat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op 17 mei 1990 besloot homoseksualiteit te declassificeren als een psychische aandoening. In tien jaar tijd is IDAHOT uitgegroeid tot een wereldwijd evenement. In 2013 vonden er in bijna 120 landen IDAHOT-activiteiten en -evenementen plaats.

IDAHOT is geen centraal aangestuurd evenement, maar een mogelijkheid voor wie dat ook maar wil aandacht te vragen voor het geweld en de discriminatie waar lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT) wereldwijd mee te maken hebben. Er verandert voor deze groepen veel ten goede, maar er zijn ook ontwikkelingen die zorgen baren, zoals de wetgeving in Uganda, dit jaar aangenomen, die het enkele feit van een afwijkende seksuele oriëntatie strafbaar stelt. Ook dichtbij in Nederland is het soms nog slecht gesteld met de sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Geregeld worden we opgeschrikt door weer een stel lesbiennes of homo's die uit eigen straat of buurt moeten vertrekken, omdat ze de pesterijen niet langer kunnen verdragen. IDAHOT vraagt aandacht voor dit soort situaties wereldwijd.

IDAHOT is inmiddels door vele staten erkend, alsmede door het Europees Parlement en een aantal organisaties van de Verenigde Naties.

IDAHOT-wakes

In 2007 nam de Italiaanse christelijke LHBT-organisatie Progetto Gionata het initiatief tot het organiseren van een wake (avondgebed) op IDAHOT. De wakes vestigen in de vorm van een religieuze viering de aandacht op de relatie tussen religie en geweld en discriminatie jegens LHBT-mensen. De wake belijdt schuld, vertelt de verhalen van betrokkenen en geeft perspectief op een betere toekomst waarin verschillen van mensen in Jezus' naam werkelijk geen rol meer spelen. Ook dit initiatief is mede dankzij het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen uitgegroeid tot een wereldwijd evenement, waarin ook kerken participeren. In 2013 vonden in meer dan veertig steden IDAHOT-wakes plaats.

Progetto Gionata doet ieder jaar een oproep tot het indienen van Bijbelteksten en ideeën voor de jaarlijkse wake. Dit jaar is de tekst die de IDAHOT-wakes wil dragen Romeinen 15:7: 'Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.' Progetto Gionata schrijft hier zelf het volgende over:

'Dat wij elkaar mogen accepteren zoals Christus ons heeft geaccepteerd kan de hoop stem geven dat iedere poging tot discriminatie, haat en isolering gebaseerd op seksuele oriëntatie of genderidentiteit gebroken kan worden. Onze Heer Jezus Christus accepteert ieder mens en heeft iedere mens: lesbisch, homo, biseksueel of transgender, onvoorwaardelijk lief.'

Eerste IDAHOT-wake in Nederland

De Oranjekerk in Amsterdam (wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland) organiseert in samenwerking met Stichting LKP (de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland) de eerste IDAHOT-wake in Nederland (zie de flyer in de bijlage).

Ook in Nederland is geweld jegens LHBT-mensen, verbaal en nonverbaal, subtiel of minder subtiel, nog steeds aan de orde. Daarnaast komen er steeds meer mensen in Nederland hun toevlucht zoeken, die in andere landen hun bestaan of zelfs leven bedreigd zien vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Voor hen is in eigen land de kerk niet zelden een plaats waar zij niet welkom zijn en waar gelovigen zelfs opgeroepen worden zich actief af te keren van LHBT-mensen. De Oranjekerk en het LKP nemen verantwoordelijkheid met de IDAHOT-wake, willen schuld belijden voor wat LHBT-mensen wereldwijd wordt aangedaan, hen welkom heten in de kerk en hen juist daar een

podium bieden om hun verhaal te doen en op verhaal te komen. Niet in de laatste plaats willen Oranjekerk en LKP ook graag een boodschap van hoop en perspectief doorgeven, want uiteindelijk zal het in Gods naam afgelopen zijn met de ellende waaraan mensen lijden, omdat zij niet voor vol en heel worden aangezien.

Opzet IDAHOT-wake in de Oranjekerk

De wake in de Oranjekerk op 17 mei bestaat uit drie delen. We delen schuld, pijn én perspectief. De schuldbelijdenis gaat voorop. Dat wereldwijd kerken veelal aanstichter of vertolker zijn van geweld tegen LHBT-mensen is pijnlijk en confronterend. Voor veel mensen, ook in Nederland, is 'kerk' synoniem met 'uitsluiting van en haat tegen LHBT-mensen'. Daarom belijden we schuld voor het geweld dat christenen mede in onze naam, of de naam van onze God, plegen. We erkennen het en plaatsen er een teken van verzoening naast: de vredesgroet.

Twee getuigenissen van mensen die homofobie aan den lijve ervaren, laten ons delen in de pijn. We wisselen deze getuigenissen af met liederen. Aansluitend is er de mogelijkheid om een kaars te ontsteken ter gedachtenis van de slachtoffers in ons midden en wereldwijd en/of als stille getuigenis van pijn in het hart.

We sluiten af met tekenen van hoop en perspectief. We lezen uit de Bijbel, horen het getuigenis van iemand die zich als transgender welkom weet in de kerk, we bidden samen en delen met het doorgeven van licht letterlijk de hoop die we brandend willen houden in ons midden.

Handreiking

De Oranjekerk en de Stichting LKP bieden graag deze handreiking aan om uit te putten voor de zondagse viering op 18 mei a.s. In liederen, gebeden, lezingen en/of anderszins kan in de reguliere eredienst aandacht worden besteed aan IDAHOT. Wij bevelen de verschillende mogelijkheden van harte bij u aan.

Wij hopen dat u bijgaande flyer (zie ook onderaan dit document) met de aankondiging van de IDAHOT-wake op 17 mei in de Oranjekerk onder de aandacht wilt brengen in uw gemeente.

ds. Jantine Heuvelink (predikant Oranjekerk)

ds. Wielie Elhorst (namens het LKP en lid van de Oranjekerk).



Websites

Relevante websites:

- * www.oranjekerkamsterdam.nl (Oranjekerk Amsterdam)
- * www.lkp-web.nl (Stichting LKP)
- * www.dayagainsthomophobia.org (Internationale IDAHOT-website)
- * <http://inveglia.wordpress.com> (IDAHOT-wakes)
- * www.coc.nl/pridefonds (Pride Fonds).

Contactgegevens IDAHOT-wake Oranjekerk

Meer info over de IDAHOT-wake is te verkrijgen bij:

- * ds. Jantine Heuvelink (Oranjekerk), tel. (020) 679 55 59, e-mail: predikant@oranjekerkamsterdam.nl
- * ds. Wielie Elhorst (LKP en lid Oranjekerk), tel. (06) 22 85 76 76, e-mail: jhw.elhorst@gmail.com.

LITURGISCH MATERIAAL

Hieronder treft u materiaal dat u kunt gebruiken in de zondagse viering op 18 mei. U kunt deze naar eigen inzicht een zinnige plek geven in uw invulling van de eredienst op deze zondag.

Getuigenissen

Een belangrijk onderdeel van de IDAHOT-wake is het getuigenis van een lesbische, homo, biseksueel of transgender. De wake in de Oranjekerk telt er drie. In de bijlage treft u het getuigenis van een Ugandese homoseksuele man, Moses Walusimbi, die hij tijdens de wake zelf zal uitspreken. Het getuigenis behoeft verder geen uitleg. U kunt het voorlezen in de dienst en Moses' foto opnemen in de gedrukte orde van dienst.

De lezing uit de Bijbel

Dit jaar is gekozen voor Romeinen 15:7: 'Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.' In dit laatste gedeelte van de brief aan de gemeente in Rome gaat Paulus in op de onderlinge verhoudingen in de gemeente. Paulus wijst erop dat het dienen van Christus nooit kan samengaan met het veroordelen van de ander. Juist met het dienen van de ander, wie die ander ook is, getuigen we van de hoop die in ons is.

In de wake wordt het vers niet geïsoleerd gelezen, maar omvat de lezing de verzen 1-7 en 13 uit het vijftiende hoofdstuk:

1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. 2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: 'De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.' 4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. (...)

13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Suggesties voor liederen

Aandacht geven aan IDAHOT kan op verschillende momenten in de dienst, afhankelijk van de insteek die men kiest. Onderstaande keuze van de liederen volgt de opzet van de wake in de Oranjekerk.

Rond het delen van schuld:

Liedboek 962 'Wat ik gewild heb'

Rond het delen van pijn:

Liedboek 263 'Wees Gij mijn toevlucht'

Liedboek 247 'Blijf mij nabij'

Rond het delen van hoop/perspectief:

Liedboek 657 'Zolang wij ademen'

Liedboek 974 'Maak ons uw liefde, God, tot opmaat'

Liedboek 833 'Take me as I am'

Liedboek 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'.

Suggesties voor gebeden

Vrije vertaling van een gebed van S. A. Rehman uit Pakistan - afkomstig uit de handreiking van The European Forum of LGBT Christian Groups en Progetto Gionata:

Genadige God,

U schiep alle mensen in deze wereld naar uw beeld. U wees ons de weg naar bevrijding door verschillende voorgangers die beweerden uw heiligen en profeten te zijn.

Maar, onze verschillende interpretaties van uw woord spreken elkaar tegen en leiden tot scheiding, haat en bloedvergieten in de wereld.

Duizenden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen zijn vermoord door aanhangers van verschillende religies. Velen meer zullen worden afgeslacht in de toekomst, als niet U ons leidt en helpt om manieren te vinden om in vrede samen te leven.

In de naam van God, de barmhartige, genadige, zie ons mensen aan:

Neem van ons weg de tegenstrijdige leer van arrogantie, scheiding en haat die ons hart heeft vergiftigd; breek af de muren die ons van elkaar scheiden; verenig ons in liefde; en werk door onze strijd en verwarring heen om uw wil op aarde te laten geschieden; dat, in Uw tijd, alle naties en volken u samen dienen in gerechtigheid, vrede en harmonie.

Voorbeden uit de IDAHOT-wake 17 mei 2014:

God, wij bidden voor alle homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in deze wereld die lijden onder geweld dat hen wordt aangedaan vanwege hun seksuele oriëntatie.

Wij bidden voor hen die stierven als slachtoffer van de handen van mensen, die een plaats op deze wereld werd ontzegd.

Wij bidden voor hen die voor hun leven moeten vrezen, in Oeganda en Nigeria en op zoveel plekken meer, waar wetten geen bescherming bieden, maar mensen vogelvrij verklaren.

Wij bidden voor mensen die het leven niet zien zitten, omdat er voor hen geen ruimte is om zichzelf te zijn, omdat geëist wordt dat zij zichzelf ontkennen en geweld aandoen.

De ruimte onder de hemel, scheidt ruimte voor alle mensen.

God, geef dat het licht uit uw hemel, valt op deze aarde.

Gedenk uw mensen God, die in de steek gelaten zijn door wie hen lief zijn, uit angst voor hun seksuele oriëntatie, die alleen zijn komen te staan. Geef hen moed.

Gedenk uw mensen God, die in de steek laten en geweld plegen, die uit angst of haat deze wereld kil maken, onleefbaar. Geef hen inzicht in de kwetsbaarheid van anderen, die ook hun kwetsbaarheid is.

Gedenk uw mensen God, die de moed hebben verloren, die al te zeer door het leven zijn gekwetst, beschadigd door anderen, door ons. Geef hen nieuwe hoop.

God, wij danken u voor al die mensen die zich niet neerleggen bij het geweld, die getuigen van uw liefde, die vechten voor vrede en recht, die een toevlucht zijn voor anderen, die willen geloven dat deze wereld beter kan.

Wij bidden u God, dat wij die mensen zijn.

God wij bidden u om het verdriet en de pijn in ons hart, om gemis waar niemand van weet, spijt om wat gebeurd is en niet meer anders kan.

Sta ons bij op die momenten waarop we ons niet zo sterk voelen als anderen denken dat we zijn. Wees bij ons in onze kracht en onze kwetsbaarheid, dat wij mensen zijn naar uw hart.

God, zegen ons allen met uw licht.

Geef dat wij opademen en opleven, door uw Geest. Amen

Suggesties voor een ritueel

De drie rituelen in de IDAHOT-wake zijn het uitwisselen van de vredesgroet, het ontsteken van gedachteniskaarsen en het doorgeven van licht. Deze rituelen zullen op veel plekken bekend zijn van de avondmaalsviering, de gedachtenis van gestorvenen en de paaswakeviering. Juist daarom kunnen ze gecombineerd met inleidende woorden, het horen van een getuigenis of het zingen van een lied een krachtig symbool zijn van de IDAHOT.

Aanbeveling voor een extra collecte: Pride Fonds



Overal ter wereld worden mensen vervolgd vanwege hun seksuele oriëntatie of gender-identiteit. Zij die opkomen voor gelijke rechten van LHBT-mensen betalen een hoge prijs voor hun moed. Deze activisten worden ondersteund door COC Nederland en Amnesty International door middel van het Pride Fonds.

Het Pride Fonds faciliteert directe (snelle) hulp aan LHBT-activisten in nood en biedt tevens preventieve hulp. Het werk van LHBT-activisten is van levensbelang omdat zij de 'change agents' zijn (degenen die de verandering teweegbrengen). Zij hebben te maken met intimidatie en geweld, en lopen het risico te worden vervolgd, gevangengenomen of gemarteld.

Door steun van Pride Fonds kunnen de activisten hun werk in grotere veiligheid uitvoeren. Zij kunnen onder meer steun krijgen voor:

- Noodhulp in urgente situaties: met het Pride Fonds kan snel worden ingegrepen wanneer activisten in (levens)bedreigende situaties verkeren. Het fonds financiert onder meer beveiliging, juridische bijstand, communicatie en transport.
- Preventieve veiligheidspakketten: het Pride Fonds financiert preventieve activiteiten die de veiligheid van activisten vergroten. Gedacht moet worden aan trainingen voor internetbescherming, beveiliging van e-mail en het verschaffen van bewakingsapparatuur.

Bij het Pride Fonds hoeven activisten geen onderdeel te zijn van een organisatie, maar kunnen ze als individu een aanvraag doen. Daardoor hanteert men een korte 'time-to-action' (de tijd tussen de aanvraag en geleverde steun). Dit is essentieel om activisten in bedreigende situaties te kunnen ondersteunen.

Aan de basis van het Pride Fonds staan twee sterke partners die hun expertise en kennis bundelen: Amnesty International en COC Nederland.

Amnesty International is onafhankelijk en opereert altijd op basis van eigen onderzoek. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Ze beschikt over een wereldwijd netwerk van onderzoekers en activisten. Amnesty bestaat sinds 1961 en heeft grote ervaring met het bieden van financiële steun aan individuele activisten in noodsituatie.

COC Nederland ondersteunt LHBT-organisaties in tal van landen bij de opbouw van een eigen, sterke en zelfbewuste LHBT-gemeenschap. Daarvoor stelt de organisatie haar internationale netwerk ter beschikking, en coacht en traint activisten. COC Nederland bestaat sinds 1946 en heeft een raadgevende status bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties waarmee zij een stem kan geven aan activisten.

Contactpersonen voor inhoudelijke vragen:

* Hilke Molenaar (Amnesty International), pridefonds@amnesty.nl, (020) 626 44 36

* Jochem Beunderman (COC), jbeunderman@coc.nl, (020) 623 45 96.

Crowdfunding

De bestrijding van de kosten van deze eerste IDAHOT-wake gebeurt vooralsnog uit eigen middelen. Wilt u deze kosten mede dragen? Een bijdrage is van harte welkom op rekening NL85 INGB 0001 57 14 42 van het Menno Mulder Fonds te Amsterdam, o.v.v. IDAHOT-wake 2014. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Menno Mulder Fonds heeft namelijk ANBI-status. Nota bene: mochten de financiële giften de kosten overstijgen, dan zal dat bedrag ten goede komen aan het Pride Fonds.

BIJLAGE: *Getuigenis van Moses Walusimbi*

'Mijn naam is Moses Walusimbi. Ik kom uit Uganda. Ik ben de oprichter en voorzitter van UGANDA GAY ON MOVE (GAY UGANDA IN BEWEGING). Ik ben hier in Nederland vanwege mijn seksuele oriëntatie die veel mensen thuis zien als een bedreiging van hun religie, cultuur en gemeenschap. Ik denk dat zij alleen maar jaloers zijn, omdat ik veel meer stijl en klasse heb dan zij. ;-)



Ik groeide op in een rooms-katholieke familie en het was voor mij als jongen dus gebruikelijk misdienaar te zijn. Ik had talent voor het vak muziek, dans en drama op school. Daarom kreeg ik een beurs via de bisschop. In 1994 was ik nog op zoek naar wie ik zelf was. Ik kreeg toen veel straf, bijna elke dag. Het viel mij op dat de hoofdmeester van de school extra op mij lette, zozeer zelfs dat hij mijn parochiepriester waarschuwde. Mijn beurs werd geschrapt en ik mocht nooit meer misdienaar zijn. Reden: omdat ik homoseksueel was. De school waar ik op zat, was een kostschool. Ik werd weggestuurd en mocht alleen komen om examens te doen.

Een priester was een goede vriend van mij. Hij had gesprekken met mij en hij bleef mijn schoolgeld betalen. Hij nodigde me ook uit voor het jaarlijkse kerstdiner, maar later, toen hij onder druk werd gezet vanwege mij, zei hij me: 'Het spijt me bijzonder. Ik ben bang mijn carrière mis te lopen.' Het contact met hem kwam dus tot een einde.

Ik was erg 'close' met mijn zus. Ik kan me herinneren dat ze me vroeg of het waar was wat de mensen zeiden. Ik durfde er toch niet voor uit te komen, omdat ik bang was daarmee echt bewijs te leveren. En aangezien iedereen in Uganda denkt dat het een vloek is... Heel veel wordt niet gezien in Afrika, omdat niemand ergens om geeft. Dat is zeker ook het geval als je homo bent. Ikzelf werd echter vaak gehanteerd. Als je echter niets meer hebt af te geven, wordt het echt gevaarlijk. Ik vertrouwde niemand meer en dat blijft tot op de dag van vandaag erg moeilijk: iemand volledig vertrouwen.

Er is in Uganda een hoop veranderd sinds de gewraakte wet is aangenomen. De vervolging van LHBT-mensen die als zodanig worden geïdentificeerd, is toegenomen. Mensenmenigten nemen meer en meer het recht in eigen hand. Huurbazen hebben huurders uit hun panden gegooid, waarvan zij denken dat ze LHBT zijn. Want wie weet heeft van LHBT-mensen in eigen omgeving en er niets van zegt, kan ook bestraft worden. Gezinnen hebben hun eigen kinderen verjaagd en ook andere familieleden die zij er van verdenken LHBT te zijn. De politie blijft mensen arresteren die 'verdacht' zijn, maar ook hen die LHBT-mensen een veilig onderkomen en moed bieden. Overheden proberen organisaties te verbieden die LHBT-mensen ondersteunen door hen te etiketteren als organisaties die 'homoseksualiteit promoten'. Nog onlangs werd het Makerere Water Reed Project verboden. Er was aangifte gedaan bij de politie, omdat deze organisatie aan LHBT-mensen medische informatie verschaft over HIV en AIDS. Het project zou volgens de overheid 'homoseksualiteit promoten op het platteland'. Al deze ontwikkelingen hebben gemaakt dat veel LHBT-mensen Uganda zijn ontvlucht, naar veilige plaatsen in de wereld, zoals Nederland. Velen zitten vast in Nairobi en hopen op onze hulp.

Voor mij als persoon heeft mijn seksuele oriëntatie niets met mijn geloof te maken. Ik ben veertien jaar niet naar de kerk gegaan, maar ik bad elke dag tot God in mijn kamer. Omdat ik echt geloof dat God mij al kende voordat ik was geboren. Dat is een uitspraak die ik van een priester heb geleerd. Toen ik naar Nederland kwam, was ik verbaasd naar een kerk te kunnen gaan waar LHBT-mensen wel welkom zijn. Niets in het leven doet je meer glimlachen dan te weten dat je geaccepteerd bent. Ik dank dominee Barbara Rogoski van de Internationale Roze Kerk in Den Haag en ook dominee Andreas Wöhle van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Zij heetten ons welkom en accepteerden ons. Dat gaf ons vreugde en ook hoop. We zouden een bericht moeten sturen aan onze onderdrukkers dat de Bijbel niet is geschreven om haat en discriminatie te onderwijzen, maar gebruikt zou moeten worden om vrede en liefde te brengen aan de hele mensheid.

Wij van UGANDA GAY ON MOVE geloven dat mensenrechten onze trots zijn. En niemand is veilig, totdat iedereen veilig is.'

17 MEI – 20.30 UUR – ORANJEKERK – AMSTERDAM

hart
van de
pijp

ORANJEKERK AMSTERDAM  Protestantse
Kerk

Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT)



Eerste IDAHOT-wake in Nederland

Uur van gedachtenis en hoop om het wereldwijde geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

Dit jaar is er voor het eerst een IDAHOT-wake in Nederland. In de wake staan we stil bij het geweld waaronder lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) wereldwijd te lijden hebben. Dat geweld kan niet ongenoemd blijven. Daarom gedenken we de slachtoffers van homo- en transfobie, in stilte en in woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBT-mensen zelf. En we spreken het vertrouwen uit dat er onder de hemel ruimte is voor iedereen, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake willen we de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.

Met medewerking van:

- * Moses Loveroy Walusimbi (Uganda Gay on Move)
- * Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland)
- * Döne Fil (organisator Haardvuur Avond voor LHBT'ers)
- * ds. Jantine Heuvelink (Oranjekerk) en ds. Wielie Elhorst
- * Cantorij Oranjekerk onder leiding van Annemart Franken
- * Organist Jos van der Bijl

Iedereen van harte welkom.

Collectiedoel: Pride Fonds.

Na afloop gelegenheid tot ontmoeting.



Oranjekerk, Tweede Van der Helststraat 1-3 (hoek Van Ostadestraat)

www.oranjekerkamsterdam.nl