

Het Menno Mulder Fonds wil kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties ondersteunen dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT'ers. Een uitstekend voorbeeld van een dergelijke activiteit is het Try-out ontbijt, een initiatief van Willem-Jan Gideon Stouthart.



Het try-out ontbijt is een logisch vervolg op het jaarlijkse homo-ontbijt dat de afgelopen jaren werd gehouden tijdens het Xnoizz Flevo Festival en, opvolger hiervan, het Flavor Festival.

Stouthart: "Op evenementen als deze is wel aandacht voor homo's maar dan meestal door middel van lezingen en discussies. Voor sommige mensen is een discussiebijeenkomst echter niet de goede manier om bij hun eigen seksuele oriëntatie stil te staan. Die hebben meer behoefte aan een vertrouwelijk gesprek of een informele ontmoeting met gelijkgestemden. Met het homo-ontbijt willen we op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen onder het motto 'veilig en oordeelvrij'."

Niet alleen op een dergelijk evenement is er behoefte aan ontmoeting. Juist in het dagelijks leven is het zo belangrijk om te kunnen zeggen: "Ooh, ik ben niet de enige!" Vaak herken je je in dingen die je tafelgenoten hebben meegemaakt. Met elkaar daar over praten is vaak een geweldige ervaring en soms een enorme opluchting. Dat dit nu ook buiten het genoemde festival om kan, is een grote plus.

De opzet van het Try-out Ontbijt is even eenvoudig als doeltreffend: Een Try-out Ontbijt is een ontbijt georganiseerd voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Ook als je het niet zeker weet wat je geaardheid is ben je natuurlijk meer dan welkom. Het maakt niet uit wat je leeftijd, afkomst of achtergrond is. Ook als je al lang uit de kast bent ben je welkom. Samen eten is een mooie bijbelse gewoonte. Als Jezus iemand ontmoet waar de rest van de stad van alles van vindt en met de nek aankijkt gaat Jezus juist bij hem of haar eten. Voor Try-out Ontbijten geldt dan ook dat iedereen welkom is. Je hoeft dus niet gelovig te zijn. Het is eigenlijk niets meer dan gezellig met elkaar ontbijten. Je kunt met elkaar praten over wat je bezig houdt. Elkaar vragen stellen. Of als je niet zo'n prater bent kom je gewoon lekker eten. Je bent hoe dan ook welkom.

De locatie van een Try-out Ontbijt is altijd geheim en niet zichtbaar voor anderen. Na aanmelding krijgen deelnemers een mailtje terug ter bevestiging en enkele dagen voor het ontbijt wordt de verzamelplek aan de deelnemers meegedeeld. Dit is een plek waar het niet opvalt dat je daar bent bijvoorbeeld op het plein voor de supermarkt. De tafeldekker komt daar de deelnemers ophalen en loopt mee naar de ontbijtlocatie. Op die manier worden mensen die met verkeerde ideeën deel willen nemen geweerd en kunnen de deelnemers op hun gemak ontbijten.

Het Menno Mulder Fonds ondersteunt het Try-out Ontbijt van harte met een financiële bijdrage. Hiermee kan o.a. een website gestart worden die deelnemers en tafeldekkers bij elkaar kan brengen, zie: <http://www.tryout.nu>.